

Vzw KBM-Z

Basisschool De Triangel

G.H.Verwilghenlaan 37

3630 Maasmechelen

tel: 089/76.08.32

(Italiaans Centrum 089/76.47.67)



WELKOM IN HET



INSTAPKLASJE



Dag vriendjes en vriendinnetjes, dag mama's en papa's...

Het is bijna zover! Een speciale dag voor jullie kapoentje is bijna aangebroken: jullie kleuter mag voor het eerst naar school.

Niet getreurd als er een traan vloeit. We zullen deze met veel plezier veranderen in een lach. Bij de ene peuter gaat deze aanpassing immers iets sneller dan bij de andere. Iedereen mag op zijn/haar tempo wennen aan de klas en aan de school want we vinden het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de klas.

We kijken er enorm naar uit om jullie in ons klasje te mogen verwelkomen! En Jules ook! Hij wil jullie kleuter graag ontmoeten.

JULES



Jules is onze klaspop. Jullie kennen hem misschien wel van de prentenboeken?

Jules heeft een grote betekenis voor de kleuters. Het is een echt vriendje voor hen. De kinderen leren voor hem zorgen, kunnen geheimen aan hem vertellen, verdriet met hem delen (Jules kan immers heel goed troosten), hij helpt hen bepaalde problemen te overwinnen en nog veel meer. Hij speelt daarom in ons klasje een belangrijke rol.

BRENGEN JULLIE HET VOLGENDE MEE?

- een boekentas met daarin een drinkbeker of drinkfles met water (geen frisdrank) en een boterhamendoos.
 - in de voormiddag: een stuk fruit, een koekje (zonder chocolade),...
 - tijdens de middag: boterhammen (liefst niet iedere dag met choco)
- kledij voor als uw zoon/dochter een 'ongelukje' heeft.

Gelieve **overal** je kleuter zijn/haar **NAAM + VOORNAAM** op te noteren a.u.b (jassen, boekentas, boterhamendoos, sjaals,...)

IN DE KLAS...

- de dag begint met een onthaalmoment. Daarna krijgen de kleuters de kans om verschillende activiteiten te doen, die aansluiten bij het thema en waarbij we werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen.
- Bij ieder thema hoort het passend materiaal. Soms mogen de kleuters ook iets meebrengen over het thema.



ZINDELIJKHEID EN TOILETBEZOEK



Wij gaan er van uit dat jullie als ouders reeds goed de zindelijkheid van jullie zoon/dochter getraind hebben. Omdat de kinderen nood hebben aan een voortgezette training, wordt in de klas op vaste tijdstippen naar het toilet gegaan.

Een ongelukje is echter snel gebeurd! Daarom vragen we reservekledij (met vermelding van naam+ voornaam) te voorzien.

INDIEN JE KLEUTER NOG NIET ZINDELIJK IS...

- gelieve makkelijke kledij aan te doen (geen rompertjes)
- gelieve pamberbroekjes aan te doen, maar gewone pampers als reserve mee te geven.
- een pak natte doekjes

FRUITDAG

Eén dag per week is het fruitdag. Elke kleuter krijgt dan een stuk fruit aangeboden door de school.



Natuurlijk zou het super zijn als jullie als ouders jullie dochter/zoon de andere dagen ook een gezond tussendoortje meegeven.

TURNEN



Tweemaal per week gaat onze turnjuf met de kleuters turnen en al spelenderwijs leren ze dan op allerlei manieren bewegen. De kinderen hebben voor die momenten geen extra sportschoenen of -kledij nodig.

ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

Breng je kleuter niet ziek naar school! Medicijnen meegeven naar school is niet toegelaten en mogen door de leerkrachten niet worden toegediend. Bij



noodzakelijkheid van medicijnen tijdens schooluren, door de geneesheer bevestigd, moet dit eerst met de directie besproken worden.

Bij afwezigheid van enkele dagen is het goed de school te verwittigen.

HALVE DAGEN EN SLAPEN

De eerste schooldagen kunnen voor het kind erg vermoeiend zijn: alle indrukken zijn nieuw en er is de drukte van veel kinderen! Zorg er dus voor dat je kleuter genoeg kan slapen om te bekomen van alle ervaringen. De eerste weken zijn halve



schooldagen soms echt genoeg! Als het kan, probeer je kind dus na de middag wat tot rust te laten komen, alhoewel we best begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is.

Wen uw kind al aan het uur van slapengaan: kinderen tussen de 3-6jaar hebben tussen 10 à 12 uur slaap nodig.

NOG WAT TIPS VOOR EEN VLOTTE START

- Afscheid nemen moet kort en hartelijk zijn! Zichtbaar blijven door het raam of aan het hek maakt het afscheid alleen maar moeilijker voor je kind en voor jezelf! We bouwen het afscheid gedurende één week af van de klasvloer tot de buitendeur.

Blijf zelf zo ontspannen mogelijk en neem vastberaden afscheid. Het is normaal dat kinderen de eerste tijd huilen bij het afscheid nemen. Flink zijn hoeft dus niet!

- Geef geen speelgoed van thuis mee. Geef uw peuter eerder zijn/haar lievelingsknuffel mee. Die kan op moeilijke momenten troost brengen.
- Zorg voor een schooltasje met een gemakkelijke sluiting. (liefst niet te klein)
- Zorg voor een lusje aan de jas, zodat je kind die makkelijk en zelfstandig aan de kapstok kan hangen.
- Gelieve alles te voorzien van Naam + Voornaam
- In de winter zijn wanten beter dan handschoenen met vinger. Aan een touw door de mouwen bevestigd, gaan ze niet verloren.
- Na een vermoeiende schooldag kan je kleuter thuis extra druk zijn, eventueel veel wenen, terug beginnen bedplassen of meer aandacht vragen. Probeer daarvoor begrip en geduld op te brengen.

- Sommige kinderen gaan de eerste dagen erg enthousiast naar school, zelfs zonder huilen. Na enkele dagen willen ze niet meer... (ze beseffen plots: een lange dag zonder mama of papa). Probeer hen toch naar school te brengen. Ook zij moeten wennen aan deze nieuwe situatie.

We hopen dat deze brochure mag bijdragen tot een fijne samenwerking tussen onze school en jullie gezin. We gaan er een leuk schooljaar van maken!
Ben je over iets ongerust? Heb je vragen? Praat er gerust over met de juffen of de directie.

Alvast bedankt voor het vertrouwen!

